

Amsterdam februari 2016



Beste Buren,

Zittend achter mijn TV zie ik de wereld veranderen.
En zie ik Nederland veranderen.

Ooit wereldberoemd als vrijhaven voor vluchtelingen uit alle windstreken, bestormen wij nu vluchtelingen-centra van mensen die niets liever hadden gewild dan NIET op de vlucht zijn.

Er leefden 20 miljoen Syriërs in Syrië.
8 Miljoen zijn op de vlucht in Syrië zelf
4 Miljoen zijn opgevangen in de buurlanden.
250 Duizend zijn in Europa.
Heel Europa.
Dat moet toch niet zo moeilijk zijn?

En ik woon samen met jullie in het paradijs. En op een paradijselijk adres ook nog... en vanuit mijn woonkamer bedacht ik het volgende
Als elke straat in Nederland één vluchteling zou opnemen... dan was het probleem opgelost.
Raar idee?
Misschien...
Maar...
Waarom niet?

Stel je voor
30 mensen op de Binnenkant en Kalkmarkt storten een jaar lang iedere maand €50 dat is €1500,--
Wij zoeken een woonplek hier in de buurt die €1500,-- kost en huren die.
We nodigen een Syrische familie uit om hier te komen wonen.
En we helpen de familie bij het leren van Nederlands, vinden van werk, en nodigen ze tenminste twee keer uit om te komen eten.
Tegen die tijd hebben ze 60 keer met Nederlanders om de tafel gezeten.
Dat is iedere week een keer buiten de deur eten en mensen leren kennen, voor hen.

Zou je dat niet zien als een geschenk uit de hemel, als je zelf op de vlucht zou zijn?

Wat het je kost?
-€600

Wat je er voor terugkrijgt?
- Eeuwige dank
- Een goed gevoel
- Een betere wereld
- Kennis aan totaal onbekenden (wie weet wat die je nog kunnen leren...)
- Twee eetafspraken

NODIG:
30 mensen die het zien zitten om ook iets te doen.
1 Woning
Goede wil.

Ben of heb je iets van het bovenstaande, doe mee en stuur mij een SMS op 0626260772
Bij 30 mensen gaan we van start!

Met vriendelijke groeten

Marc Krone.



Aan mijn burens op de Binnenkant 30

Jan van Eyck + Heleen Verbeek